



Nieuwjaarsboodschap

2023 loopt op zijn eind en een nieuw jaar staat voor de deur. Een belangrijk jaar. Een jaar waarin wij richting kunnen geven aan Vlaanderen. Een jaar waarin wij onze welvaart, ons welzijn veilig kunnen stellen. Een jaar waarin wij de toekomst van onze kinderen kunnen uittekenen. Een jaar dus waarin wij ons gezond verstand moeten en kunnen gebruiken.

Als 2023 ons iets geleerd heeft, is het wel dat het zo niet verder kan. Dit land zit op zijn limieten. Niks is hier nog mogelijk tenzij het handenvol geld kost en totaal aan efficiëntie ontbreekt. Dat laatste is al lang geen noodzaak meer. Gewoon de boel bijhouden is het leidmotief van de federale machthebbers. Met spuw en plaklint zo het moet. Laat efficiëntie maar ondergeschikt zijn. Hou de boel samen zodat we maximaal kunnen profiteren op korte termijn. Langetermijndenken is geen missie meer.

Wat frappeert is dat mensen zoals Alexander De Croo volhouden dat ze uitgaan van de zaken die ons binden. Samen, zo stelt hij, kunnen we veel meer. Maar dat is maar de vraag. Die boutade snijdt al lang geen hout meer. Dit land kan pas meer als het meer geld kost. Was het gewezen minister Koen Geens niet die eerder verklaarde dat men federaal alleen nog maar over het verhogen van de uitgaven kan beslissen? 2023 en alle beslissingen die in dit jaar tot stand of zelfs niet tot stand zijn gekomen op federaal niveau zijn daar overduidelijk het bewijs van. Een fiscale hervorming met lastenverlaging op arbeid is er niet gekomen omdat Franstalig België hier niet van wou weten. De saga rond Bpost met het stoppen van subsidies omdat het Bpost niet goed uitkomt, nog steeds een visvijver voor de Parti Socialiste. Een begroting die compleet ontspoord omdat de Franstalige socialisten leven van de crisis die het spaargeld van de Vlamingen laat verdampen. Alles wat gebeurt, gebeurt op dictaat van de PS en de Vlaamse federale regeringspartijen staan erbij en kijken ernaar. Stellen dat we samen meer uitdagingen aankunnen, is dus niet alleen ridicuul. Het is gewoon niet waar. Het enige wat we samen kunnen, is geld uitgeven. Ongebreideld en zonder enige visie. Dat spoort Paul Magnette aan om zich op te werpen als kandidaat-premier. Hij wil de geldkraan openhouden ten voordele van Wallonië dat virtueel failliet is en ten koste van de Vlamingen die de rekening mogen blijven betalen. Als de vos de passie preekt, boer let dan op je ganzen.

2024 moet dus anders. Een tweede Vivaldi kan dit land niet overleven. Vandaag bengelen we al aan de staart van het peloton. Alleen Slovaakse doet het slechter. Als we hier nu nog een tweede Vivaldi aan vastknopen, dan fietsen de Slovaakse ons voorbij en komt België helemaal onder curatele. Dit is iets wat De Croo & Co inderdaad samen doen met België: de toekomst van de volgende generaties ondergraven. Voor ons is het duidelijk. 2024 moet een jaar worden waarin de Vlamingen 'stop' zeggen. Stop tegen het ongebreideld geld spenderen zonder visie, geld dat er zelfs niet eens meer is. Stop tegen een bestuur dat geen verantwoordelijkheidszin aan de dag legt. Stop tegen een halsstarrig volhouden dat België een verrijking is voor ons allen. België is dat al lang niet meer. Is het eigenlijk nooit geweest. En zal het ook nooit zijn. Stop aan de grendelmechanismen in de grondwet die de meerderheid van dit land op de meest ondemocratische manier aan banden legt. Dit oude systeem is achterhaald en zorgt ervoor dat een minderheid zonder doorslaggevende argumenten en compleet willekeurig alles kunnen blokkeren. Zelfs al behalen de Vlaamsgezinde partijen een absolute meerderheid in Vlaanderen.

Toch wil ik jullie allen, in deze dagen van hoop en goede voornemens, het allerbeste wensen. Ik wens jullie een zalig kerstfeest, vreugdevolle eindejaarsfeesten en een zinvolle intrede van 2024. Hopelijk wordt dat het jaar van de ommekeer waarin Vlaanderen zijn eigen toekomst in handen neemt, de welvaart veiligstelt en het welzijn onder alle Vlamingen kan garanderen.

Paul Becue
Voorzitter OVV